



Διονύσης (Ηλεκτρική κιθάρα)

Γεννήθηκα στις 18 Μαΐου το 1994 στο Ηράκλειο Αττικής και είμαι φοιτητής του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στη Χίο.

Υπήρχε η ιδέα στο ξεκίνημα της πρώτης γυμνασίου για δημιουργία συγκροτήματος από συμμαθητές μου. Υπήρχε ήδη ντράμερ, τραγουδιστής και δυο κιθάρες, οπότε επρόκειτο να είχα τη θέση του μπασίστα (αν και η κιθάρα ήταν αυτό που πραγματικά ήθελα) Πήγα λοιπόν σε ωδείο και ανέφερα στο δάσκαλό μου τους λόγους που ήθελα να ξεκινήσω να μαθαίνω ηλεκτρικό μπάσο, αλλά μου είπε ότι θα ήταν καλύτερο για μένα να κάνω αυτό που θέλω, γιατί μπορεί να μην δούλευε το σχήμα με τους συμμαθητές. Και είχε δίκιο! Δε θυμάμαι το λόγο, αλλά τελικά δεν υπήρξε συγκρότημα με τους συμμαθητές και έτσι λοιπόν ακλούθησα τη συμβουλή του δασκάλου μου.. Ουσιαστικά η πρώτη μου επαφή με την ηλεκτρική κιθάρα ήταν στις αρχές της 1ης γυμνασίου, όπου γράφτηκα στο εθνικό ωδείο Νέου Ηρακλείου. Εκεί έμαθα όσα ξέρω για το όργανο! Το ωδείο έκανε παράλληλα διοργανώσεις μουσικής στις οποίες έπαιρνα μέρος, γεγονός που αποτέλεσε τις πρώτες μου εμπειρίες απέναντι σε κοινό.

Στο λύκειο, όπου άλλαξα σχολείο, ήμουν στο σχολικό συγκρότημα όπου παίζαμε με συμμαθητές στις σχολικές εορτές και στις εθνικές επετείους. Κάποια στιγμή στα μέσα της β' λυκείου, ένας πολύ καλός μου φίλος από το παλιό μου σχολείο, ένας από τα ελάχιστα άτομα που είχα κρατήσει επαφές, μου πρότεινε να γίνω ο μπασίστας του συγκροτήματος στο οποίο εκείνος ήταν κιθαρίστας, καθώς ο δικός τους μπασίστας έπρεπε να φύγει στην επαρχία για σπουδές. Τότε ήταν που το μπάσο μου ξαναχτύπησε την πόρτα! Τελικά, έμαθα μόνος μου κάποια πράγματα και προσπάθησα να βελτιώσω την τεχνική μου ώστε να μπορέσω να ανταποκριθώ στις ανάγκες του συγκροτήματος. Υπήρξαν μερικές Live εμφανίσεις Στο συγκρότημα αυτό ήμουν μέλος μέχρι το 2012, όταν ήρθε και η δική μου σειρά να φύγω για σπουδές στην επαρχία, στη Χίο!

Στο Πανεπιστήμιο, λοιπόν, γνώρισα τον Βασίλη, ο οποίος μου πρότεινε να γίνω μέλος του σχήματος το οποίο βρισκόταν ακόμη σε πρώιμο στάδιο και που αποτελούνταν τότε από εκείνον, το Νίκο και το Χριστόφορο!

Χριστόφορος (Μπάσο - Πλήκτρα)

Έχω γεννηθεί στη Χίο στις 4 Μαΐου το 1995. Είμαι απόφοιτος του 2ου Λυκείου Χίου και σπουδάζω στο τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ. Ξεκίνησα μουσική σε ηλικία 6 ετών κάνοντας πιάνο. Αργότερα είχα επαφή και με άλλα όργανα όπως ακορντεόν, κιθάρα, ντραμς, μπάσο και βιολί αλλά έχω πλέον κατασταλάξει στο πιάνο και το μπάσο τα οποία παίζω και στο συγκρότημα.

Επίσης έχω φτάσει και στην τρίτη αρμονία σαν επίπεδο θεωρητικών. Έχω συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις μέσα από το σχολείο και το ωδείο με άλλους μαθητές αλλά και εκδηλώσεις μέσα από συγκροτήματα που συμμετείχα.

Συγκεκριμένα με τους Blue Jeans έχουμε κάνει κάποιες εμφανίσεις και θα συνεχίσουμε να κάνουμε όσο αυτό είναι δυνατόν. Έχουμε γράψει και ένα δικό μας κομμάτι (συγκεκριμένα του Νίκου) και πιστεύω ότι άμεσα θα αρχίσουμε να παίζουμε περισσότερα δικά μας κομμάτια. Προσωπικά γράφω μουσική την οποία όμως δεν έχω ακόμα δημοσιεύσει γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ακόμα τελειοποιημένη και ολοκληρωμένη.

Βασίλης (Ντραμς)

Έχω γεννηθεί στην Χίο στις 21 Σεπτεμβρίου το 1993. Είμαι απόφοιτος του 2ου Γενικού Λυκείου. Εδώ και 2 χρόνια σπουδάζω στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Χίο.

Οι μουσικές μου σπουδές ξεκίνησαν μόλις πριν από 3 περίπου χρόνια. Ξεκίνησα μαθήματα τυμπάνων στα οποία είχα και έχω μεγάλη αγάπη.

Αυτόν τον καιρό έχουμε δημιουργήσει μια μπάντα με κάτι φίλους! Λεγόμαστε Blue Jeans και κάνουμε διάφορες εμφανίσεις! Επίσης έχουμε και κάποια δικά μας κομμάτια! Προσωπικά θεωρώ ότι τα τύμπανα είναι τρόπος ζωής.

Νίκος (Φωνή - Ηλεκτρική/Ακουστική κιθάρα)

Γεννήθηκα στη Χίο στις 5 Μαρτίου το 1992. Αποφοίτησα από το 1ο Γενικό Λύκειο Χίου και σπουδάζω στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η πρώτη μου επαφή με τη μουσική ήταν σε ηλικία 7 - 8 χρονών που ξεκίνησα αρμόνιο και συνέχισα να παρακολουθώ μαθήματα για τρία χρόνια. Μετά ασχολήθηκα για δύο χρόνια μόνος μου, κάνοντας κάποιες προσπάθειες να κάνω κάτι δικό μου στη μουσική, όμως κατάλαβα ότι το όργανο που με εκφράζει περισσότερο είναι η κιθάρα.

Έτσι, λοιπόν, αγόρασα μία κιθάρα και ξεκίνησα μόνος μου, μελετώντας κάποια βασικά πράγματα. Αργότερα, στο λύκειο, έφτιαξα μια μπάντα με δύο συμμαθητές μου και κάναμε κάποια Live σε διάφορες εκδηλώσεις. Είχαμε και ένα δικό μας τραγούδι, για το οποίο έγραψα εγώ τη μουσική και τους στίχους ένα άλλο μέλος του συγκροτήματος. Δυστυχώς, όμως, δεν κράτησε και για ένα διάστημα τα είχα παρατήσει κι εγώ. Μέχρι που κάποια μέρα έπιασα ξανά την κιθάρα (όχι πως έπαιζα παπάδες, απλές συγχορδίες) και άρχισα παίζω μόνος μου, προσπαθώντας να βρω μία ταυτότητα, καθώς μου άρεσαν και ακόμα μου αρέσουν αρκετά είδη μουσικής. Γενικά μου αρέσει να πειραματίζομαι με τη μουσική και να προσπαθώ να φτιάχνω «δικά» μου τραγούδια, έχοντας άθελά μου κάποιες βασικές επιρροές. Από τότε έχω γράψει μερικά ημιτελή τραγούδια και ελπίζω να τα ολοκληρώσω κάποια στιγμή και να τα δημοσιεύσω.

Πριν από ένα χρόνο ξεκίνησα να παίζω μαζί με το Χριστόφορο και το Βασίλη, μέσω του οποίου γνωρίσαμε αργότερα το Διονύση και ολοκληρώθηκε η σύνθεση του γκρουπ. Έχουμε και ένα δικό μας τραγούδι, το οποίο ηχογραφήσαμε πρόσφατα για να έχουμε μία εικόνα της δουλειάς μας και στα «σκαριά» βρίσκεται ένα δεύτερο κομμάτι, που θα είναι δυνατό και σε στίχους και σε μουσική!

Περισσότερες πληροφορίες στο Facebook:

[Blue Jeans](#) | [Διονύσης Κουράκος](#) | [Χριστόφορος Μαστοράκης](#) | [Βασίλης Μισεντζής](#) | [Νίκος Μαρδός](#)

